

Flostinion

Ein Argang

Nummer 13



Elostirion

Redaktionellt

Elostirion™ (sindarin: "star-watch") är organ för länet Mithlonds inbyggare.

Insändare till Elostirion™ skall vara skrivna på skrivmaskin eller ordbehandlare med något av programmen MacWrite II eller MS Word 4.0. Även läsbara handskrivna manuskript accepteras om dessa håller normal längd. Redaktionen förbehåller sig rätten att rata eller redigera inkommet material efter eget gottfinnande. Tidningen utkommer normalt ca en vecka efter manusstoppet. Frågor angående tidningen bör lämnas till chefredaktören.

Artiklar till Elostirion skickas till

Glaurung

Eklandagatan 5, 5 tr

41?? GÖTEBORG

Redaktion: Ar-Pharazôn Bell och Häxx

Chefsredaktör: Glaurung

Ansvarig utgivare: EDF Raniel

Elostirion och ET är registrerade varumärken, med © Mithlonds Grå Råd.

Ledare

Ni håller nu ett nytt nummer av Elostirion i Eder hand. Vi i redaktionen hoppas att delge Eder såväl mycket nöje som en hel del nyttigheter – betrakta t ex Mithlonds Chalendarium med alla Mithlonds gillesaktiviteter.

Redax skulle uppskatta viss inblandning av några andra gillen än MMM(r) i sommarens aktiviteter. I övrigt lämnas betänkanden angående våra skenbart tynande gillesaktiviteter, till den intelligente läsaren. Så hoppas att övriga aktiverar sina papper och pennor (datorer) och skickar in mer information/aktiviteter och dylikt till nästa nummer.

Redaktionen



GEMINI

Manusstopp

Till nästa Elostirion

13

Augusti



Ett morgothiskt tortyrredskap

Mithlonds Chalendarium

- 12/6 Bohusfästning som följs av den sedvanliga femkampen på Liseberg. Må bäste man/kvinna vinna!
- 15/6 Konst- och hantverksgillet gör ett nytt försök. Anmälan senast 14/6 till Bell.
- 16/6 MMM(r)'s första plaskdag i Sisjön. (se separat inbjudan)
- 17/6 Aktivitetsdag med badminton. Anmälan till Häxx.
- 20/6 stängt MMM(r) möte kl. 14.00 hos Häxx.
- 21/6 saml 18.30 utanför Palladium för "Falling down" i MMM(r)'s regi.
- 24/6 Aktivitetsdag med pingis. Anmälan till Häxx.
- 29/6 Konst- och hantverksgillesmöte hos Bell saml. kl. 18.00.
- 5/7 saml. 18.30 på Kungssportsplatsen för "okänd ännu?" i MMM(r)'s regi.
- 10-11/7 Sova under bar himmel-helg i MMM(r)'s regi. Anmälan till Ar-Pharazôn senast 7/7.
- 18/7 stängt MMM(r) möte kl. 14.00 hos Häxx.
- 23-26/7 Bokskogen i Angmar.
- 5/8 Videokväll hos Bell saml. 18.00. Filmer diskuteras vid senare tillfälle.
- 7-15/8 Visby medeltidsvecka.
- 21/8 Elfsborgsfästning iklädd dräkt, medhavd matsäck och ett glatt humör. Anmälan till Bell senast 18 augusti.
- 22/8 Planering av höstgillet.
- 18/9 Planering/allt klart för höstgillet.

Vi tar inget ansvar för eventuella förändringar, det får varje individuell arrangör göra.

Redaktionen

Hipp-Hipp-Hurra!

Vi ifrån Elostirion vill härmed gratulera vår nya dam, Dame Tar-Telperien till sitt vackra löv och fina kedja. Må hon leva länge och väl. Eglerio! Och så en uppmaning: Skaffa snarast ett fungerande hushåll, på det vi i MMM(r) hoppas kunna infiltrera ännu ett godhetens näste!

Redaktionen



Elostirion

AAA(r) - we're a pain in your ass!

MMM(r), detta till antalet individer så begränsade gille firade för ett tag sedan två-årsjubiléum. Yes! I två år har vi ifrågasatt, trakasserat, zabboterat, propagerat och infiltrerat inte bara Mithlond, utan också Fornost och Angmar. Efter jubiléet så har propagandaführern beslutat sig för att berätta den fantastiska sagan, om hur MMM(r) kom till i häxx huvud någon gång för mycket länge sedan. Meningen var givetvis att gillet medlemmar skulle, som det står i gillesansökan "göra stordåd och omskriva historien på det rätta sätt, som så länge varit fördolt och förnedrat".

Innan ansökan kunde skickas in behövdes det dock tre medlemmar. Det fanns i Mithlond bara en (Häxx), men det fanns dessutom i Jönköping ytterligare en morgoth (Aelindur), som i häxx mörka själ (?) givetvis skulle tvångsrekryteras till Mithlond för att det på så sätt skulle vara åtminstone två morgother i länet.

Så var alltså situationen när undertecknad gick med i föreningen. Jag fick omedelbart veta att jag skulle vara med och bilda ett gille

för den sanna läran. Detta tyckte jag givetvis var en alldeles eminent idé. Vi informerades dåvarande gillesmästare i Mellonath Morgoth, Naur údun, om våra planer, och han förklarade att Mellonath Morgoth stog bakom oss till flera %. Sagt och gjort, en gillesansökan skickades in och i Medlemsbladet 183 kungjordes det att Stora Rådet godkänt Mellonath Minas Morgul som gille och Häxmästaren som dess gillesmästare. Att Aelindur i samma veva flyttade till Uppsala påpekade givetvis inte de två kvarvarande morgotherna i Mithlond så värst högljutt (skall det med?).

MMM(r), eller som gillet då kallades, MMM, drog nu trots sina mycket isolerade medlemmar igång en mängd aktiviteter. Det ordnades med regelbundna filmkvällar, där gästerna kom för att konsumera sötsaker lika mycket som film. MMM's medlemmar syn-

tes också ganska ofta som artikelförfattare i Elostirion. MMM kungjorde dessutom sin existens på ett av morgotherna anordnat folkmöte i Fornost, utan att mötas av några protester.

Under tiden började i Medlemsbladet ett litet men intensivt krig mellan MMM och Mth Galabargian om rätten till förkortningen MMM. (MG använde nämligen förkortningen i ett av deras spel.) Detta ledde till att MG stämde MMM. MMM svarade med att stämma MG. På grund av mygel och diverse incidenter vann till allas stora häpnad och avsky MG målet och MMM ålades att betala en D6 i skadestånd. FY FAN!

Det var i den här vevan som Glaurung defenitivt kom med i gillet. Han var ett välkommet tillskott för gillet entusiastiska men ack så få medlemmar. Innan rättegången hade Mithlond haft ett höstgille, på vilket en pakt slöts mellan MMM och Mth Motgoth (pakten slöts



Flastirion

för övrigt på jabberwocky). Direkt efteråt börjades det planernas för en morgothisk videonatt dras upp. Natten fick namnet Wackonight och den första Wackonightens tema skulle vara succesiv pervesions-ökning. Vissa krafter inom gillet ansåg nämligen att det inte var en "hit" att skrämja bort alltför många gäster och att priset för detta skulle vara att visa lite "whimpigare" filmer, än vad som var planerat från början. Nåväl, den första wackonighten blev en framgång och MMM hade etablerat sig som ett gille att räkna med.

Det var dock inte bara medgångar. Under 100-årskalaset i Fornost Erain blev propagandaführeren utbuad av gästerna när ett officiellt meddelande från häxx lästes upp. Gillet kom dock igen och under våren slöts en hel del kontakter med andra morgother under Angmars fina vårbankett. MMM's andra wackonight, med temat obducentistiskt paradiset hölls och den drog även den en hel del folk. Under Alv 92 skulle MMM

så också till slut överlämna de böter som gillet blivit åtdömt att betala till MG. MMM överlämnade sålunda en trekilos tärning, som var märkvärdigt lik en gatusten, men motvilligt mottogs som betalning.

Under samma framträdande tilldelades Gil-galad, som dubbades på nämnda bankett, MMM's stora gatusten för citatet "dom slog ihjäl mig, för några jävla bullar". Gil-galad ställde sig lite kluven till gåvan och förklarade krig mot MMM. Det lilla gillet (3 medlemmar!) hade under det gångna halvåret lyckats göra sig kända i Fornost "as well".

Det var så dax att etablera sig även i Angmar. Ett lämpligare tillfälle än bokskogen kunde knappast tänkas, jubileumsbokskog och allt. Med ner kom också för första gången MMM's senaste tillskott, Bell, för att förpesta tillvaron. Sagt och gjort, en riktigt stendöd blomma och en specialkomponerad gödning för denna medtogs och lämnades under skandalartade omständigheter över till Mordor

Uruks "representant" som en alliansgåva. Gåvan förstördes senare under natten, via diverse yxhugg.

Under höstens invigningsceremoni gjorde gillet medlemmar en demokratisk revolution mot gillesmästaren till min förmån. Samtidigt stadfästes dessutom förkortningen MMM(r) för Mellonath Minas Morgul revolutionärerna.

Under våren har gillet aktiviteter avstannat (precis som övriga Mithlonds), men skall nu under sommaren sätta en hiskelig fart (Se Chalendariumet).

Ordspråk: Vita schackpjäser borde förbjudas!

*Ar-Pharazôn
Propagandachef*

Return of the Art!

Vi försöker igen med en träff hos Bell. Alla är välkomna. Jag vill ha anmälan senast 14/6 på grund av inköpsplanerna för var och en. Är det ingen som vill handla något så behöver ju inte heller lilla jag gå ut på stan, eller hur?

Så vi syns förhoppningsvis på tisdag.

Bell



En festtågsbankett

En beskrivning av vad som skedde den helg som många i Mithlond inte var på resande fot.

Helgens festligheter inleddes redan på torsdagen. Ett ca 70-80 tal personer bildade ett *festtåg* som i sakta mak ringlade genom gamla stan och ut på en Djurgårdfärja. Man sjöng (några iallafall) sånger som klingade vackert emellan husen i gamla stan och folk plåtade med kamera och undrade vad vi var för tokstallar. Båtresan överlevdes och vårt tåg fortsatte på Djurgården en bit tills vi hittade *Sommarens portar* att traska igenom. (Dessa, som så mycket annat, var tillverkade av Hamfast.) Här åts av medhavda matsäckar och småpratades i godan ro. Vi hyllade gamla medlemmar som varit med så länge att inte ens alla deltagande hade uppnått detta antal utgårdar år (20).

Efter en trevlig eftermiddag i en lummigt grön omgivning, "shanghaiades" vi av Cidel Silverhök som vägrade tala om vart vi skulle och godtrogna som vi är, åkte vi snällt med i bussen trots att den tog oss längre och längre bort från Forn-

ost. Vi blev tvungna att skölja oss i en sjö för att bli insläppta genom *Helvetets portar*, som dock mera liknade ett paradiset, Usch! (Och ljusst och jävligt var det hela dagen.)

Stället var typ en liten hembygdsgård ca 9 mil från Stockholm. Vi trodde vi hamnat helt ut på landsbygden, men berövade illa kickt denna villfarelse när glassbilen ljöd genom buskaget.

Vi genomförde en *stafett*, där vi ondingar tyvärr berövades segern av ett av de goda lagen. Sedan övergick kvällen till *grillning* (mums, feta hober, det vattnas i munnen) och *dans*. Kommunikationsmedlet tog oss även tillbaka till centrala Fornost då natten började smyga på.

Fredagen var en lugn dag då de som inte var engagerade i förberedelser själva fick förströ tiden.

Lördagens bankett började under tidig eftermiddag. (Om man hittat rätt iallafall.) Diverse varelser strövade in och bytte om till igenkännlighet och man serverade frukt, dryck och paj som aptitretare. Man slog sig ner och bekantade sig med likasinnade och dan-

sade lite och det sjöngs lite innan värdarna inbjöd till *skådespel*. Vi fick beskåda ett ljud och ljus spel med många fina naturbilder, kanske lite för många och lite långt, och lite rörelser till berättelsen som tillhörde spelet. Efter denna underhållning kördes vi ut i det hiskeliga ljuset igen för att en smärre ommöblering skulle ske.

Åter välkomna in vidtog *dubbningsceremonierna* och som Ni väl alla vet blev Telperien Dam. Även en Fornostorit dubbades - Bill. Det hela avstutades med en *ambassad* från Mithlond där Glaurung officiellt blev utsedd till drots. Åter igen föstes vi ut för att försöka underhålla oss själva en stund.

Denna gång ropades vi in efter börd, alltså rådet sist, och *banketten* började. Som vanligt är vid liknande tillfällen bjöds mycket mat och god mat (vad förtäljer icke historien). Men det var ingen som gick hungrig därifrån. Efteråt fanns det inte så mycket tid kvar. Några dansade lite medeltida dans innan stället helt bomrades igen för städning.

Bell

Usch och fy!

Efter en del nedlagt arbete ifrån Merrywin, Beldin och Bell på grundkomponering av en story till ceremoni ifrån Mithlond, och senare från ännu fler - engagemang iform av repetition och utveckling av den samma, vill jag härmed säga usch och fy till de personer som deltog i kökstjänsten i Fornost och därmed omöjliggjorde ceremonin. Vid nästa tillfälle då Ni har tagit på Er liknande ansvar (vilket inte är fel) bör Ni icke deltaga i ceremonierna.

Vi har nu blivit tillräckligt många medlemmar i Mithlond för att alla inte skall behöva engagera sig i ceremoniverksamheten. Har Ni då påtagit Er annat som kan tänkas konfronteras med repetition av ceremoni eller annat dylikt bör Ni avstå från deltagande i någondera. Man skall få deltaga i de aktiviteter man vill, men man får faktiskt ta ansvar och välja då flera saker kan komma att kollidera.

En Bell som blir något uppretad när folk förstör för andra.

Bell



Här huserar farbror Morgoth när han inte är förkyld.

Plaskdag!

MMM® inbjuder härmed allt Mithlondrim till den första traditionella morgothiska plaskdagen. Den kommer att inträffa den 16/6. Vi samlas på Linnéplatsen klockan 14.00 för att ta bussen ut till Askim-Sisjön, där vattenspele kommer att äga rum. När badandet är slut blir det en titt på den elaka brittiska satiren Wilt. Vid regn kommer vi att gå direkt på filmen. Anmälningar och frågor lämnas hos mig senast den 15/6 kl 17.00.

Ar-Pharazôn
Vattengeneral MMM®

I detta superba nummer av ET kommer schaplten att handla om ett perverst litet folkslag som har som enda livsuppgift att äta sig så feta som möjligt på så kort tid som möjligt. .. de vidriga hobbitarna!

Detta degenererade folkslag som inte har mer vett än en gammal stubbe (och inte är längre än en) består av tre "arter", den ena vidrigare än den andra. Innan dessa beskrivs skall det dock berättas lite om vad en hobbit är, så att de som har haft turen att aldrig komma i kontakt med en representant för detta äckliga lilla "folkslag" skall kunna bilda sig en neutral bild om den.

Hobbitarna är ett kortväxt (minst sagt) "folkslag" som blivit utrotat så när som på en liten rest som lever ett patetiskt liv bland matrester och sopphögar i något som de kallar Shire. I denna enklav, som inte blivit intagen av främmande makt enbart på grund att ingen anser att den är värd att lägga ner någon som helst tid på (hur lite tid det än må ta), bor alltså de små kräken. På grund av inavel har arten förlorat de små rester av normalt beteende som de eventuellt hade en gång i tiden. Detta innebär

att de numer ägnar sig åt ett fåtal saker som de lägger hela sin (oproportionerliga) kropp och (mikroniska) själ. Dessa sysselsättningar är: odla mat och äta den, brygga öl och dycka den samt att förgifta sin kropp (i den mån det nu är möjligt) med piprökning in absurdum. Detta patetiska liv varvas i enstaka fall med organiserade stöldräder mot närbelägna mål som Bree.



Hobbitarna gillar att klä sig i färgglada kläder och förklaringen till detta är att man på dessa inte kan urskilja alla de fläckar som är vanligt förekommande på hobbitkläder på grund att deras minst sagt vidriga matvanor. Detta innebär också att hobbitarna inte behöver tvätta sig så ofta eftersom de anser att deras kläder är rena (det finns ju inga fläckar på dem). Tack vare den tidigare nämnda inaveln har

hobbitarna tack vare en mängd mutationer utvecklat tre "huvudarter". Dessa är Harfötter, Stoorer och Fallohider. Samtliga dessa arter har någon speciell egenhet som de stolt talar om att de har för alla som vill (och inte vill) höra. Harfötterna har utvecklat ett mer än sjukligt intresse för att gräva ner sig i jorden precis som daggmaskar. De är löjligt underutvecklade och har enbart tillstymmelsen till händer och fötter. Skäggväxt saknar de, men

det tas väl igen på deras fötter och huvuden.

Den andra mutationen som går att urskilja är alltså Stoorerna. Dessa har specialiserat sig på att försöka leva upp till idealhobbitutseendet genom att lägga på så mycket som möjligt till sin redan absurt överdimensionerade bål. De har händer och fötter som är större än Harfötternas, men det ser man knappast när man ser en Stoorer rulla förbi.

Flöstirion

Den sista arten var Fallohiderna. Denna art har bokstavligt talat drabbats av storhetsvansinne. De inbillar sig nämligen att de är tre gånger större än vad de är, och försöker därför bli att rida på hästar och t o m jaga från dessa tingestar! Läsaren kan ju försöka se bilden framför sig! En häst stormar fram i full galopp, med en hårig köttbulle i kläder på ryggen! Denna försöker desperat att hålla sig kvar i manen med ena handen medan den med den andra försöker att vifta hotfullt med en golvmopp mot en skock kor som försöker att inte rasa samman av skratt!

Vän av kaos undrar nu om man skall skicka en ohyrebekämpningsfirma mot Shire eller rent av invadera det och sälja de små kräken som matfett till hugade spekulanter. Detta är dock absolut inte nödvändigt. Hobbitarnas livsstil gör dock att de till slut kommer att bli så lata att de inte ens kommer att orka göra mat till sig själva och därför kommer de att svälta ihjäl, hurra! Så, alla ni som har oroats av skadeinsekter som stjäla era tomater, lägg ut lite insektsgift, och vänta. De försvinner snart.

Ar-Pharazôn Propagandachef MMM®



Morgothisk
cirkelkonspiration!



Egna leden förnedras

Mellonath Minas Morguls tunga Kånkarsten i gatugrätt (TKSGG) har i år utdelats till de egna leden.

På Bohus fästning idag utdelades MMMR(r)'s TKSGG till Glaurung med motiveringen: " Ingen har som denne lindmask lyckats kombinera framsidan av sin kroppshydda med stoftet framför hans husfrus fötter."

Ondingarna rekommenderade treo och egen vilja som botemedel. Vi önskar lycka till med tillfrisknandet!

Redaktionen

Free 'Mithlond from MUD!

Att lära sig av misstagen är en av de svåraste konster som finns. Att vilja finnes inom hela Forodrim fick Mithlondrim bevis på genom MB-redax försorg för ett litet slag sedan. Nu ställs frågan om vi internt kan åstadkomma samma stordåd...

Under förra våren härjade upprörda känslor i Mithlond, känslor som bottnade i att Mithlonditer i olika läger kände sig lite åsidosatta av Forodrim's Stora Råd. Efter att ha gett luft åt våra känslor under en tid, förbättrades relationen till den idag (såsom jag uppfattat det) mycket vet-

tigt fungerande förbindelsen mellan Grå och Stora Rådet. Information är en mycket viktig företeelse i olika sammanhang - det känns trevligt att 'vara med' dvs ha delgivits information, och otrevligt att 'vara utanför' dvs att inte meddelas. Det känns alltså viktigt att Grå Rådet inte skall göra om samma misstag som Stora Rådet redan gjort.

Man ställer sig alltså frågan: "Vad gör Grå Rådet?" eller möjligtvis "Vad har Stora Rådet meddelat Mithlondrim sedan det nya Grå Rådet tillträdde?". Informationsflödet från stängda Grå Rådsmöten (vilket de flesta

Grå Rådsmöten varit) har varit milt sagt minimal. Jag vet själv inte ett dugg om vad Grå Rådet gör på ett stängt möte (vilket är helt OK), men jag får heller inte veta att någonting genom Elostirion (vilket inte är OK).

Slutligen

Jag menar alltså inte att racka ner på Grå Rådets arbete, eftersom jag inte vet någonting om vad som gjorts, men vill definitivt se en förbättring vad gäller sätet att meddela vad som gjorts. Sprid informationen - det vinner alla på!

Häxx, vetgirig

Aktivitetsgillet - Cor Menelmacar (?)

Jag vill återigen återkomma till en långkörare i fysiska, stönande och svettiga aktiviteter.

Pressa allt du kan ur din kropp, hugg i för allt vad du är värd, ge allt för att känna tillfredsställelsens ljuva sötma omsvepa hela ditt sinne då du efteråt slappnar av så totalt det bara är möjligt - sittande i bastun i glada vänners lag och pimplande 'Mer' för allt du är värd.

Det kanske skulle vara en framtid för Cor Menelmacar, nu när fight-

andet lagts på tillfällig (?) is. Jag rekommenderar att den atletiskt intresserade Mithlonditen tar sig en titt på Chalendariet, samt kontaktar mig. (Det räcker alltså inte med att instämma i tankevärlden - RING!).

Först ut på banan är badminton under nästa vecka, samt ett pass bordtennis veckan efter.

Ett annat projekt som torde passa Mithlonditer av diverse slag, är paintballkrig. Om Du, käre anti-pacifistiske Mithlondit, känner för att 'skjuta och träffa kamrater', skall du inte tveka. Enligt uppgift kan man hyra overall, skott och paintballpistoler för under 220:- för att sedan kuta omkring och vara krigisk.

Häxx, förväntansfull

Grillhelg

Mihlondrim spenderade en helg i Villa Sandudden - grillandes, lekandes, dansandes [grattis Bell], diskuterandes, insupandes stämning och slåendes gräs.

Uppslutningen var i det närmaste total, och antalet inbyggare vad dessutom förstärkt med en icke föraktlig summa utgårdingar - kanske aningen många i förhållande till oss själva, men icke desto mindre trevliga. Redan tidigt på förmiddagen begav sig MMM(r) till festplatsen för att iordningställa litet lekar resp glada upptåg. De ivrigt förväntansfulla ynglingarna blevo emellertid aningen överraskade då de emottogs av Villa Sanduddens mindre charmiga sida, i form av 35 cm högt gräs som likt en naturlig försvarsbarriär mot inkräktare växte runt hela byggnaden.

Högst stelnade leenden syntes pryda de nytillkomnas ansikten - men leendena blev betydligt mer levande då man kunde konstatera att det redskap som bäst lämpade sig för att avverka gräs med, var en lie. Sålunda attackerades gräset med en tvåfrontstaktik - så-

väl av Glaurungs och Häxx vildsinta liefäktande som av Bells enträgna gräsklippardragande. Vitackar dessutom Ar-Pharazôn för hans starkt masochistiska sätt att försöka få igång motor gräsklipparen, vilket i hög grad åstadkom leenden från de församlade.

Planeringen av eftermiddagen var rigoröst genomförd av MMM(r)'s medlemmar. Eftersom alla midgårdar och utgårdar personer påstått att de skulle anlända i princip samtidigt, hade en hel del aktiviteter planerats vid den gemensamma ankomsten till Villan. En aning molokenhet utbröt då i lägret, när det visade sig att ankomsten var allt annat än samtidig, och lekarna omplanerades i all hast till en betydligt blekare kreation än var som var tänkt. För att uttrycka det som H. Alfredsson: "Vojne, vojne!"

I det irriterande varma och äckliga solsken som omgav hela tillställningen begynte de församlade utöva uråldriga fruktbarhetsriter till freesbee-gudinnans ära. Den manliga aspekten av fruktbarheten [den blåa freesbeen] slungades sålunda tillsammans med den kvinnliga aspekten [den rosa

freesbeen] runt i en ring av de församlade, under det att svettningen och extasen gradvis stegrades. Efter ett tag kunde därför gutturala skrianden av typen "Den är min!" höras slumpvis framkastade i denna primitiva sexualorgie, som Ohlmarks skulle beskrivit sceneriet.

Människan är av naturen underlig och efter att ha geomlevt eftermiddagens fruktbarhetsritual, strävade sinnena hos de församlade åt intellektuell stimulans och nöjen. Sålunda startades lekar av tidigare nämnt slag, med grenar såsom den huvudvärksframkallande trollbollen och den underfundiga perforera Galadriel-darten. Härav kan särskilt noteras att Camthalion lyckades utmärkt med den senare grenen, och träffade måltavlan Galadriel just i ... grenen...

Kökets slavar drogo nu under Beldins ledning fram sina vällustframkallande tillhörigheter och gingo åstad för att åstadkomma föda. Ett febrilt tillverkande, blandande och smakande utbröt - frågan är om inte den aktionsgrupp som handhar matverksamheten borde tilldelas speciell hederstitel av underfundigt slag från

Elostirion

Matgillet eller Hobbitgillet. ("Aktionsgruppen Mein Kampf mit der Potatis-mousse" eller något dylikt...). Under tiden som magens anrättningar gjordes klara av kökslavarna förberedde övriga församlade sina magar på läckerheter av bästa klass, och kombinationen gick inte av för hackor. Beldin tilldelas härmed tidningen Elostirions läsares mätta magars stora bandyapplåd, såsom en köksmässig symbol för Mithlonds synnerligen inofficiella matgille.

Mat!

Några flaskor <insätt lämplig dryck> senare fann sällskapet det för gott att förflytta sig till dansgolvet. En ung och kort(!)- utgårdavarelse av kvinnligt kön samt en skara gott och blandat övrigt utgårdafolk lärde sig genom Raniels försorg

att dansa diverse midgårdadanser. På Bells egen begäran avslutades danspasset med en omgång *strip the willow*, varvid sällskapet förflyttade sig utomhus för att bevista den mörknande skymningen. Dansens vågor red höga på det grusiga underlaget, ända tills Bell fann för gott att massakrera sin högerfot efter bästa förmåga. Sjukpersonalen på Alingsås akutintag gav säkert sällskapet en känslomässig bandyapplåd för den klädedräkt som uppvisades vid ankomsten. En rimlig gissning är att personalen på akutintag en general tror sig ha sett allt som är möjligt att se i form av urballade tokerier. Jag är tämligen säker på att de reviderade den

uppfattningen under nattens gång...

Slutet blev emellertid gott liksom i den riktiga saga som J.R.R.T konstruerade. I vårt fall bestod det goda av ost, vin, päron och kex. Vid tillbakakomsten till la Villa, högg sjukligen och hennes eskortörer med god aptit in i såväl ostandet som samtalandet. Endast en blek spillra av det dignande ostbordet överlevde till morgondagen, vilket kan ses som ett gott betyg till dess upphovsmakare – gott i alla aspekter, tydligen.

Endlich

Man kan konstatera att tillvaron i la Villa Sandudden var behaglig och att utflykten säkerligen kommer att göras om igen nästa år.

Häxx, gladlynt



Det fasansfulla vapnet Naz 39 gûl.